

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Wees hartelijk

“Rekening houdend met je eigen kennis over die ander, kan je eventueel raad geven die heel interessant is voor de ander. Maar - en dit moet ik er onmiddellijk bijvoegen - op het gepaste moment, niet altijd en niet voortdurend. Daar moet je mee leren omgaan. Want ga je belerend naar de ander, dan word je een saai, vervelend iemand en dat schept een afstand in plaats van een toenadering. Daar zit het dan helemaal fout, want wij mensen moeten een hart hebben dat op de juiste plaats zit. We moeten de ander een genegenheid kunnen tonen, ook al doorzien we die ander en vinden wij die misschien kil of koud of niet zoals het hoort. Het is belangrijk dat we hem een warm hart toedragen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 1: ‘Vragen stellen in een veranderende wereld’) © Mayil.com